



Πρός τόν ἀγαπητό μου ἀναγνώστη

Ἀδελφέ μου, ἐσύ πού κρατᾷς στά χέρια σου τό ταπεινό αὐτό βιβλίο, ἕνα νά θυμᾷσαι, ὅτι τό κάθε ὀρθόδοξο καί ψυχωφελές θρησκευτικό βιβλίο εἶναι ἕνας καλός ὁδηγός καί σύντροφος γιά τόν ἀναγνώστη του, διότι τόν ἐνημερώνει, τόν καταρτίζει καί τόν βάζει στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν σωτηρία.

Μ' αὐτόν τόν ἱερό στόχο ξεκίνησα καί, ζητώντας τόν φωτισμό καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔγραψα τίς ἀπλές σκέψεις καί τίς συμβουλές μου στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν. Σέ παρακαλῶ, λοιπόν, νά τίς μελετήσεις μέ προσοχή καί θά εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μου, ἂν πληροφορηθῶ ὅτι μέ τά λόγια αὐτά τῆς καρδιᾶς μου σέ στήριξα στόν πνευματικό σου ἀγῶνα καί στίς ἀναβάσεις σου πρὸς τόν οὐρανό.

Μέ τόν τίτλο τοῦ βιβλίου «ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΙ» θέλω νά τονίσω ὅτι ἡ Πηγὴ τοῦ ζῶντος ὕδατος εἶναι ὁ Χριστός καί ὅτι ὁ λόγος καί ἡ διδασκαλία Του δροσίζει, ξεκουράζει καί τονώνει τίς διψασμένες ψυχές. Ἐάν νοιώθεις τήν εὐλογημένη αὐτή δίψα, τρέξε μέ προθυμία κοντά στήν ἀθάνατη αὐτή Πηγὴ, πού θά σέ ξεκουράσει ἐσωτερικά καί μέ τό προφορικό καί τό γραπτό κήρυγμα, πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας, μετά τήν Θεία Κοινωνία.

Εἶναι φυσικό στό σημείο αὐτό νά ὑπενθυμίσω τήν συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Τῆς ζήτησε ὁ Κύριος λίγο νεράκι φυσικό ἀπό τήν πηγή καί ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι ἐσύ εἶσαι Ἰουδαῖος καί πῶς ζητᾷς νερό ἀπό μένα πού εἶμαι Σαμαρείτιδα, καί τότε πῆρε τήν ἀπάντηση, ἄν ἤξερες ποιός εἶναι αὐτός πού σου ζητᾷ νερό, ἐσύ θά τοῦ ζητοῦσες τό ὕδωρ τό ζῶν. Καί πρόσθεσε, τό φυσικό νερό τό πίνεις καί ξαναδιψᾷς, ἐνῶ ὅποιος πιεῖ τό δικό μου τό ἀθάνατο νερό, «οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα». Νά γιατί ἔβαλα στό βιβλίο μου αὐτό τόν τίτλο, «Ἐλᾶτε κοντά μου διψασμένοι». Καί νά γιατί τό ἔργο μου ἦταν ἀνέκαθεν, καί εἶναι, τό θεῖον Κήρυγμα, μέ τό ὅποῖον καλῶ τίς διψασμένες ψυχές νά ἔρθουν κοντά στήν Πηγή τοῦ ζῶντος ὕδατος, πού εἶναι ὁ Χριστός, καί ἔτσι νά ξεδιψάσουν γιά πάντα.

Ἀκόμη πρέπει νά σημειώσω ὅτι στήν αὐλή τῆς Ἱερᾶς Σκήτης μας ὑπάρχει μιά πηγή φυσικοῦ νεροῦ, πού εἶναι καθαρό καί δροσερό καί καθημερινά μου θυμίζει τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί τά σωτήρια λόγια τοῦ Χριστοῦ πρὸς τήν Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία ἦταν ἁμαρτωλή καί μετενόησε καί ἔγινε Ἱεραπόστολος καί Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ μέ τό ὄνομα Ἁγία Φωτεινή. Τήν πηγή αὐτή στήν αὐλή μας τήν δημιούργησε ὁ Ἅγιος Παῖσιος ὁ Βελιτσκοφσκυ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί Κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Σκήτης μας καί ὁ ὁποῖος εὐλόγησε αὐτό τό νερό καί τό πίνουμε σάν Ἁγιασμό. Αὐτός ὁ Ἅγιος ἦταν λόγιος καί μετέφρασε τά πατερικά συγγράμματα ἀπό τήν ἑλληνική γλῶσσα στήν σλαβική καί ξεδίψασε ἑκατομμύρια ψυχῶν.

Ἡ προσφορά καί ἡ διακονία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μέ δίδαξε νά δημιουργήσω καί ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός μιά πνευματική πηγή στήν Ἱερά Σκήτη μας καί αὐτήν τήν

εἶπα «Κρυφό Σχολειό» καί εἶναι ἡ καθημερινή Σύναξη τῶν Πατέρων καί τῶν Προσκυνητῶν, πού πραγματοποιεῖται τό καλοκαίρι πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ μας καί τόν χειμῶνα μέσα στόν χῶρο τοῦ Καθιστικοῦ μας. Στήν πρώτη πηγὴ τῆς αὐτῆς ξεδιψοῦμε σωματικά καί στήν δεύτερη πηγὴ τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ ξεδιψοῦμε ψυχικά, δόξα τῷ Θεῷ!

Καί νά τελειώσω μέ τήν δημόσια ἐξομολόγησή μου, ὅτι καί μέ τά κηρύγματά μου, προφορικά καί γραπτά, παρ' ὅλη τήν ἀναξιότητά μου, ἀξιώνομαι νά γίνομαι ἕνας ἀγωγός τοῦ ζῶντος ὕδατος, τό ὁποῖον μεταφέρω στίς διψασμένες ψυχές τῶν ἀκροατῶν καί ἀναγνωστῶν μου, δόξα τῷ Θεῷ!

Σέ παρακαλῶ λοιπόν, ἀδελφέ μου, νά εὐχέσαι γιά νά τρέχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά εὐδοκιμεῖ, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Νά εὐχέσαι καί γιά τήν ταπεινότητά μου νά φανῶ ἄξιος τῆς ἀποστολῆς μου, γιατί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος «μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὐτός ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄ Κορ. 9, 27). Σέ ὅλους τούς εὐλογημένους ἀναγνωστές τοῦ βιβλίου μου εὐχομαι νά εἶναι «μακάριοι» ὡς «ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11, 28).

† Ἀρχιμ. Ἰωακείμ,
Δικαῖος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Σκῆτης
τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ.

